

Gij die mijn dood betreurt
en deze regels ziet,
vergeet toch mijne ziel
in uw gebeden niet.

(G. Gezelle)

†

BID VOOR DE ZIEL

van

de Heer Richard WILLEMS

weduwnaar van

Mevrouw Anna THIENPONT

geboren te Maarke - Kerkem op 27 november
1901 en er plots overleden op 2 augustus 1984,
gezalfd met de Sacramenten der stervenden.

Laat ons bidden tot God, onze Vader, die
ons allen ten leven riep en die ons in zijn
grote liefde trouw blijft tot over de dood heen.

Bidden we tot de Heer van alle leven, dat
Hij zijn dienaar Richard moge opnemen in zijn
onvergankelijke liefde, zodat hij nu ten volle
mag delen in zijn hemelse vreugde, laat ons
bidden :

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Bidden we met dankbaarheid voor al het
goede dat in het leven van deze man tot stand
is gekomen, voor al de geduldige en trouwe,
liefdevolle zorgen voor zijn zieke echtgenote,
tot in haar dood, laat ons bidden :

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Bidden we ook voor onszelf, zijn kinderen,
kleinkinderen, familieleden, vrienden en ge-
buren die hem dierbaar waren, dat wij door

ons geloof in de goedheid van God, alle men-
sen barmhartig blijven bejegenen en zo mee-
bouwen aan een wereld waar vrede is, vreugde
en vriendschap, laat ons bidden :

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Het verdriet om het heengaan van een mens
voert ons vanzelf naar U, Heer - Gij weet dat
onze dierbare overledene heeft getracht één
eenvoudig, goed mens te zijn, zijn leven lang.
Geef nu ook Uw heerlijkheid, uw toekomst en
Uw trouw aan hem die ons zo dierbaar was.
Amen.

Heilige Vincent, onze voorspreker bij God,
bid voor ons.

Heer Adrien WILLEMS en verloofde Claudine
VERSCHELDEN,

Heer en Mevrouw Romain WILLEMS -

DE RIDDER Claudine, zijn kinderen ;

Mejuffrouw Ann WILLEMS,

Mejuffrouw Ilse WILLEMS, zijn kleinkinderen ;

De families WILLEMS, VAN COPPENOLLE,
THIENPONT en ROMAN.

**Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.**

NAMIS op zaterdag 1 september 1984 om 18 u.
in de kerk van Maarke.



treurend om je heengaan...
dankend om je 'zijn',